



Vouw mee!

Hoeveel kraanvogels gaan we samen vouwen?

In het verre oosten is de kraanvogel het symbool voor geluk, trouw, gezondheid en onsterfelijkheid. De Japanse traditie om 1.000 origami kraanvogels te vouwen is eeuwenoud. Wanneer je deze taak volbrengt, worden je (gezondheids)wensen vervuld.

De symbolische gedachte achter het vouwen is een extraatje, want hoe leuk is het om thuis creatief aan de slag te gaan! Met je kinderen, een vriendin of gewoon alleen. Vouw ook mee!

Versier je eigen huis ermee, hang hem aan de spiegel in je auto, in de kerstboom, doe hem bij een kaart en vergeet ook niet dat het een leuk cadeautje is voor de burens.

Voor het vouwen van een kraanvogel heb je alleen maar een vierkant papiertje nodig. En het vouwen is ook niet zo moeilijk. We hebben de instructie daarvan ook op onze website gezet en op YouTube vind je ook veel hulp.



Materiaal nodig?

Wil je ook graag vouwen maar is het wat moeilijk om de materialen te kopen? Neem dan contact op met Ania Bugala, 06-30043559 of a.bugala@participe.nu. We hebben pakketjes met Japans vouwpapier beschikbaar.

Heb je de kraanvogel onder de knie? Er zijn nog heel veel figuren te vouwen. Andere dieren, maar ook leuke dingen voor kerst.